

JESPERHUS

SANGBOG



Med alle de store hits fra
Hugo-Show, Pirat-Show og Abe-Show

Indhold

Hugo-Show

På vej til Jesperhus.....	3
Bedste venner	4
Svært at holde styr på et jungledyr	5
Byens bedste ræv	6
De kalder mig Dr. Træls.....	7
Fantasisang	8

Pirat-Show

Pirater er I klar?.....	9
Den bedste pirat.....	10
Admiral Fjæsings vise	11
Pruttesangen	12
Nu er rejsen slut	13

Abe-Show

3 aber og en pind.....	14
Bedste-pirat.....	15
Blomsterne i haven	16
Den legesyge slange	17
Et træ hvor man kan plukke frikadeller	18
Fem papegøjer	19
Hvor er mit øje?.....	20
Mor og far og babyhaj.....	21
Verdens allermindste abe	22
Dyrepasserens hjælper	23

Andre

Jesperhus ABC	24
Verdens bedste børste-venner	25
Idas godnatsang.....	26
Jesperhus i december	27

På vej til Jesperhus

Vores kalender
Den skriver ferie en uge frem
'Bedste venner'
Den synger vi igen og igen

*Vi er på vej til Jesperhus
Badeland og abeknus
Spise sytten softice af et Hugo-krus
Ta' med pirater på junglecruise
Papegøjers vingesus
Ferien er på vej, og vi er på vej til Jesperhus*

Bilen brummer
Og nu har ferien taget fart
Hugo, vi kommer!
Er vi der ikke snart?

Vi er på vej..

Vi kan ikke vente
Ferien er lige her
Nu er vi megaspændte
På eventyr, jungledyr, blomsterpiger, piraterier

Vi er på vej..

Tekst: Jesper Pedersen
Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen, Martin Jørgensen og Jesper Pedersen

Bedste venner

Når jeg mangler en at grine med
Så du der
En at bygge hule med
Så du der

Vi ku' være i øst eller vest
Når bare vi er sammen er vi bedst

*Vi er bedste venner
Dig og mig
Vi er bedste venner
Hvis jeg' Andrea, så du Kaj
Vi er bedste venner
Og vi elsker at leg'
Bedste venner - du og jeg*

Når jeg mangler en at prutte med
Så du der
En at danse tango med
Så du der!

Vi ku' være i øst eller vest
Når bare vi er sammen er vi bedst

Vi er bedste venner...

Vi ku' gå i byen i nattøj
Gøre li' hvad vi vil
For når bare vi har hinanden
Kan folk tænke, hvad de vil

Vi er bedste venner...

Tekst og musik: Stine Buhl Andersen, Mads Joo Østergaard og Otto Dahlgaard Mikkelsen

Svært at holde styr på et jungledyr

Hej, jeg hedder Hugo, jeg er ikke li' som dig
Jeg er et jungledyr, bare se på mig
Stor og gul og plysset og fyldt med skæg og fis
Vil du være som mig, så du supersej
Men pas på!

*For det er svært at holde styr
På et jungledyr*

Det er fedt at være mig, jeg kan gøre, hvad jeg vil
Jeg kan spise slik eller spille et spil
Jeg leger rigtigt meget - især med Zik og Zak
Og keder du dig, sku' du være som mig
Men pas på!

*For det er svært at holde styr
På et jungledyr*

Kom så alle aber og alle papegøjer
Vi laver abestreger og papegøjeløjer
I Jesperhus' jungle der fyrrer vi den af
Og danser hele natten - hver eneste dag
Ja, vi har masser af musik og fede bongotrommer
Der er ingen, der står stille, når Hugo gir et nummer
Så aber og børn vil I med som gæst
Der er mega sjovt til vores abefest
Men pas på!

*For det er svært at holde styr
På et jungledyr*

Tekst og musik: Stine Buhl Andersen, Mads Joo Østergaard og Otto Dahlgaard Mikkelsen

Byens bedste ræv

Når jeg danser gennem gaden
 Er der altid nogen efter mig
 De tror, jeg skal i en snor
 Men det skal jeg ikke nej
 De kalder mig en vovse
 Men jeg er ikke noget kæledyr
 Så giv mig fem i poten her
 Så tar vi ud på eventyr

Vi springer rundt på kanten af en skraldespand
 Henover hovedet på en skraldemand

*Hvem er byens bedste ræv? Rita!
 Og alle folk i byen glør på Rita!
 De er dumme, hvis de tror, at Rita!
 Gider sidde i en snor
 Byens allerbedste ræv - det er mig!*

Når jeg danser gennem parken
 Er der altid nogen efter mig
 De tror, at jeg skal i et bur
 Men det skal jeg ikke nej
 De kalder mig en missekæt
 Men jeg er ikke noget kæledyr
 Så giv mig fem i poten her
 Så tager vi ud på eventyr

Vi springer gennem mudderpøle, hvis vi vil
 Og danser på taget af en nyvasket bil

*Hvem er byens bedste ræv? Rita!
 Og alle folk i byen glør på Rita!
 De er dumme, hvis de tror, at Rita!
 Gider sidde i en bur
 Byens allerbedste ræv - det er mig!*

Tekst: Jesper Pedersen
 Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen og Jesper Pedersen

De kalder mig Dr. Træls

*De kalder mig Dr. Træls
Men jeg hader jungledyr
Medmindre det har halsbånd bundet om sin hals*

*De kalder mig Dr. Træls
Men jeg glad for jungledyr
Så længe du betaler penge for at kramme jungledyrets dyrebare pels*

Velkommen til Jesperhus - hvor arbejdsglæden spirer
Hvem gider glo på blomsterløg og grimme blomsterpiger
Slut med slendrian! Nu må vi tænke ind i boksen
Så bliver vi Danmarks bedste feriested, hvis man er voksen

Den der rådne junglezoo, der må vi ku' beskære
De vilde dyr skal i bur, så der blir trygt at være
Vi må have styr på alting, så vi ikke taber penge
Men hvem kan kontrollere bregner eller abedrenge?

De kalder mig Dr. Træls...

Vi må sætte prisen ned, så vi kan konkurrere
Vi må sætte farten op og effektivisere
Vi må sætte prisen ned, så vi kan konkurrere
Vi må sætte farten op og effektivisere

Jeg har et tilbud til dig, som du ikke vil ku' afslå
Alt der giver underskud, kører jeg over med min gravko
Jeg kunne spare meget ved at fjerne al musik
Jeg siger bare i al stilfærdighed, at den slags er en uskik

De kalder mig Dr. Træls...

Tekst og musik: Jesper Pedersen og Otto Dahlgaard Mikkelsen

Fantasisang

Jeg er en prinsesse, du er min frø
Jeg er en superhelt, du er min skurk
Jeg er en fisk, der svømmer i en sø
Jeg kan være alt, hvad jeg drømmer om

*For med min fantasi
Kan jeg altid gi' mig selv
Alt hvad jeg ka' li'
Med min fantasi*

Jeg kan lave sand om til en kagemand
Jeg kan flyve højt hen over by og land
Hele verden er en kæmpe legeplads
Jeg kan gøre alt, hvad jeg drømmer om

For med min fantasi..

Knægt eller pige
Det har ikke noget at sige
Bare man kan li'
At bruge sin fantasi

For med min fantasi..

Tekst og musik: Stine Buhl Andersen, Mads Joo Østergaard og Otto Dahlgaard Mikkelsen

Pirater er I klar?

Skibet er ladet med krudt og likør
Hey ho, og en kiste fuld af guld!
 For uden min rom, der bliver jeg skør
Hey ho, og en kiste fuld af guld!

En sømand drog ud på en rejse så lang
 Men vi tog hans guld og fangede ham
 Nu sidder han hver aften og spiller denne sang
Ellers går han planken ud!

En ægte pirat har kun brug for sit sværd
Hey ho, og en kiste fuld af guld!
 For slåskamp er sjovest, når monstrene er nær
Hey ho, og en kiste fuld af guld!

I tisser i bukserne, når I hør' mit navn
 "Rødspætte" hvisker I med frygt i hver havn
 Og selv Den Gule Djævel han møder mine krav
Ellers går han planken ud!

Hey ho, det er godt at vær' pirat
Bøvse, prutte, smaske, tømme kister i en fart
Hey ho, pirater er I klar?
Ellers går vi planken ud

En ægte pirat han er kløgtig og smart
Hey ho, og en kiste fuld af guld!
 Og hvis det blir farligt er redningsbåden klar
Hey ho, børn og Romkugler først!

Nok er vi grove og slår i vores bord
 Men i virkeligheden der savner jeg mor
 Tæller til 10, før jeg ytrer ukvemsord
Ellers går han planken ud!

Hey ho, det er godt at vær' pirat...

Den bedste pirat

Den bedste pirat
Hun er rød - det er klart!
Og hun finder sin skat i en susende fart
Hun har ikke behov for at holde et møde
For de bedste pirater er røde

Den bedste pirat
Han er blå - det er klart!
Han går sirligt til værks og er grundig fra start
For jo bedre man kravler, jo før kan man gå
For de bedste pirater er blå

Den bedste pirat
Han er blå - det er klart!
Og han sørger for alle kan ha' det lidt rart
For han passer på dem, der er svage og små
For de bedste pirater er blå

Den bedste pirat
Hun er rød - det er klart!
Hun vil blæse på mors dreng, hvis han er for sart
Hun er hård som en sten, når de andre er bløde
For de bedste pirater i verden er røde

Tekst: Jesper Pedersen
Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen

Admiral Fjæsings vise

Lige fra jeg var en lille Fjæsing
 Da har min samling været stor
 Og jeg har rejst i øst og vest
 Og samlet ting fra syd og nord

Men skønt det hele imponerer
 Så er der én plads, der er tom
 For hovedværket i min samling
 Han slipper altid udenom

Mon det bli'r i dag - jeg får hvad jeg vil ha'

*Et lille hoved - til lille mig
 Jeg ved præcis, hvor det skal pryde på min væg
 Et lille hoved - til lille mig
 Han bli'r et nydeligt trofæ
 Den Gule Djævel*

I evigheder har jeg ventet på denne Djævel, der er gul
 Nu har vi fået hjælp af kokken
 En frikadelle, der kan lokke
 Den Gule Djævel fra sit skjul

Mon det bli'r i dag - jeg får hvad jeg vil ha'

Et lille hoved - til lille mig..

Mon denne samling bliver fuldendt,
 Før Fjæsing bli'r en gammel fyr
 Lad os få fat i denne heks
 Så jeg kan lære hendes tricks
 At tæmme dette grimme, djævelsk gulige, umulige, uduelige, ynkelige dyr

*Et lille hoved - til lille mig
 Når jeg får fat i det modbydelige kræ!
 Et lille hoved - til lille mig..*

Tekst: Jesper Pedersen
 Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen og Jesper Pedersen

Prutttesangen

Det har lugtet hele dagen af ost og rådne sutter
Ved du hvad, her lugter af?
Ja, det er dig, der står og prutter

Hør engang sirenens sang, hun synger sine viser
Her er ingen sirenesang, det' dig, der står og fiser

Ad, vi sejler hurtigt væk, mens vestenvinden blæser
Her er ingen vestenvind, det er din mås, der hvæser

Tænk, at det var sådan, jeg sku' møde Den Gule Djævel
Ikke med en kamp, men bare med prutteri og ævl
Du er altså alt for sur, så få nu hagen op
Lad mig se hvor meget gas, du har i din lille krop

Jungledyr de prutter, de er nemlig ikke sart'
Og man må gerne fise, når man er en sej pirat

Vi er alle verdenshaves allerstørste skræk
For når fjenden lugter os, så holder de sig væk

Puha, en frygtelig stank, det hiver, og det bider
Men sådan er det nu engang, når jungledyr, de... synger

Hugo, vi skal stoppe nu, for sangen den er sluttet
Sangen stopper ikk' endnu, men først når jeg har pruttet

Tekst: Kasper Vegeberg Christiansen
Musik: ukendt

Nu er rejsen slut

Da vi lagde fra kaj
Var der stille før stormen men uvejr på vej

Vandet var klart
Og de blå og de røde pirater parat

For når solen står op, står pirater til søs
Så det var tidligt i morges da mor fik farvelkys

*Flasken er bundet - det var det hele
Tønden er tømt til det sidste pund krudt
Skatten er fundet - den skal vi dele
Rommen er drukket
Kanonerne slukket
Nu er rejsen slut*

Vores skat den er stor
Så smøg ærmerne op og slæb guldet ombord

Der er masser af plads
For en flaske med rom er min eneste last

Så nu vender vi skuden og snuderne hjem
Det bliver rart at få foden på landjord igen

*Flasken er bundet - det var det hele
Tønden er tømt til det sidste pund krudt
Skatten er fundet - den skal vi dele
Rommen er drukket
Kanonerne slukket
Nu er rejsen slut*

Tekst: Jesper Pedersen
Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen og Jesper Pedersen

3 aber og en pind

En abe sad med vennerne ved abetræets fod
Da pludselig en pind faldt ned og landed' i dens hoved
AV!
For aben havde begge hænder over øjnene
Så aben den ku' ikke se en pind

En abe sad med vennerne ved abetræets fod
Da pludselig en pind faldt ned og landed' i dens hoved
AV!
For aben havde begge hænder over ørerne
Så aben den ku' ikke hør' en pind

En abe sad med vennerne ved abetræets fod
Da pludselig en pind faldt ned og landed' i dens hoved
AV!
For aben havde begge hænder over læberne
Så aben den ku' ikke sige

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Bedste-pirat

Da jeg var lille gik jeg med min bedstefar på skattejagt
For bedstefar han var en rigtig og en rigtig rar pirat

Han gav et skattekort til mig
Og sagde til mig at
Følger du den rette vej
Så finder du min allerstørste skat

*1-2-3-4 skridt til siden
1-2-3-4 skridt tilbage igen
1-2-3-4 skridt til siden
1-2-3-4 skridt tilbage min ven*

Da jeg var lille gik jeg med min bedstemor på skattejagt
For bedstemor hun var en rigtig og en rigtig rar pirat

Hun gav et skattekort til mig
Og sagde til mig at
Følger du den rette vej
Så finder du min allerstørste skat

*1-2-3-4 skridt til siden
1-2-3-4 skridt tilbage igen
1-2-3-4 skridt til siden
1-2-3-4 skridt tilbage min ven*

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Blomsterne i haven

Når solen den står op så vågner blomsterne i haven
De strækker deres krop så de får sol på deres mave

Nælden den er grøn
Og nælden den er køn
Men nælden den har blade der kan prikke
Av!
Derfor plukker jeg den ikke

Når solen den står op så vågner blomsterne i haven
De strækker deres krop så de får sol på deres mave

Rosen den er rød
Og rosen den er sød
Men rosen den har torne der kan stikke
Av!
Derfor plukker jeg den ikke

Når solen den står op så vågner blomsterne i haven
De strækker deres krop så de får sol på deres mave

Liljen den er gul
Ligesom en sol
Og den gør ikke ondt på mine hænder
Men liljen har det bedst med sine venner

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Den legesyge slange

Her i junglen bor den legesyge slange
 Som I ved er slangers haler meget lange
 Den ka' være sur og træt
 Men når den er glad og mæt
 Ka' man spørge den om den vil lege lidt

*For en slanges lange hale ka' man svinge i
 En slanges hale ka' man svinge i
 Ja en slanges lange hale ka' man svinge i
 En slanges hale ka' man svinge i*

Her i junglen bor den legesyge slange
 Som I ved er slangers maver meget lange
 Den ka' være sur og træt
 Men når den er glad og mæt
 Kan man spørge den om den vil lege lidt

*For en slanges lange mave ka' man gynge i
 En slanges mave ka' man gynge i
 Ja en slanges lange mave ka' man gynge i
 En slanges mave ka' man gynge i*

Her i junglen bor den legesyge slange
 Som du ved er slangers hoveder meget lange
 Den ka' være sur og træt
 Men når den er glad og mæt
 Kan man spørge den om den vil lege lidt

*For en slanges lange hoved ka' man ride på
 En slanges hoved ka' man ride på
 Ja en slanges lange hoved ka' man ride på
 En slanges hoved kan man ride på*

Men man skal altså bare passe på...
 HAPS!

Et træ hvor man kan plukke frikadeller

Abers livret hænger i toppen af et træ
Sådan et lækkert træ vil jeg også ha'

*Men i stedet for bananer vil jeg hellere
Ha' et træ hvor man kan plukke frikadeller
Hvis jeg selv kan vælge ved jeg hvad jeg vælger
Et træ hvor man kan plukke frikadeller*

Jeg har ledt overalt i den store skov
Og på biblioteket har jeg læst i hver en bog

*Men der findes ingen bøger som fortæller
Om et træ hvor man kan plukke frikadeller
Mine bedste venner kender ikke heller
Til et træ hvor man kan plukke frikadeller*

Så jeg tar en frikadelle og putter den i jorden
Så håber jeg der står et frikadelle-træ i morgen

*Og så skriver jeg en bog hvor jeg fortæller
Om et træ hvor man kan plukke frikadeller
Og jeg åbner en butik hvor jeg sælger
1000 træer hvor man kan plukke frikadeller*

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Fem papegøjer

En rød papegøje flyver op og får øje
På endnu en papegøje der er blå som vand
En rød papegøje flyver ned og siger: "halløj"
Til endnu en papegøje der er blå som vand

To papegøjer flyver op og får øje
På endnu en papegøje der er grøn som græs
To papegøjer flyver ned og siger halløj
Til endnu en papegøje der er grøn som græs

Tre papegøjer flyver op og får øje
På endnu en papegøje der er gul som en sol
Tre papegøjer flyver ned og siger: "halløj"
Til endnu en papegøje der er gul som en sol

Fire papegøjer flyver op og får øje
På endnu en papegøje der er lilla som en blomst
Fire papegøjer flyver ned og siger: "halløj"
Til endnu en papegøje der er lilla som en blomst

Fem papegøjer flyver højere og højere
Og leger med hinanden på en flyvetur
Fem papegøjer flyver ned i deres køjer
Hvor de lægger sig og tar en lille middagslur

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Hvor er mit øje?

Hvor er mit øje? Hvor er mit øje?
Når jeg ska' kigge bruger jeg mit øje
Hvor mon mit øje er?
Det er lige der!

Hvor er min næse? Hvor er min næse?
Når jeg ska' dufte bruger jeg min næse
Hvor mon min næse er?
Den er lige der!

Hvor er mit øre? Hvor er mit øre?
Når jeg ska' lytte bruger jeg mit øre
Hvor mon mit øre er?
Det er lige der!

Hvor er min tunge? Hvor er min tunge?
Når jeg ska' smage bruger jeg min tunge
Hvor mon min tunge er?
Den er lige der!

Hvor er min numsi? Hvor er min numsi?
Når jeg ska' fise bruger jeg min numsi
Hvor mon min numsi er?
Det er lige der!

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Mor og far og babyhaj

Mor og far og babyhaj svømmede en tur
Babyhaj gemte sig for sin far og mor

Babyhaj, babyhaj - vi ka' ikke finde dig

Mor skreg: babyhaj, jeg er ikke sur
Kom nu hjem babyhaj til din far og mor

Babyhaj, babyhaj - vi ka' ikke finde dig

Far skreg: babyhaj, jeg er ikke sur
Kom nu hjem babyhaj til din far og mor

Babyhaj, babyhaj - vi ka' ikke finde dig

Mor og far og babyhaj svømmede en tur
Babyhaj gemte sig for sin far og mor

Babyhaj, babyhaj - I ka' ikke finde mig

Hej haj!

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Verdens allermindste abe

Nu ska' jeg fortælle dig om verdens allermindste abe
Den har verdens mindste mund og verdens allermindste mave

Og når verdens mindste abe spiser lidt for mange frugter
Slår den verdens allermindste abe-fis
(prut)
Og puh, det lugter!

Nu skal jeg fortælle dig om verdens allerstørste abe
Den har verdens største mund og verdens allerstørste mave

Og når verdens største abe spiser lidt for mange frugter
Slår den verdens allerstørste abe-fis
(prut)
Og puh, det lugter!

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Dyrepasserens hjælper

I junglen går en dyrepasser rundt og er så glad
Og dyrene er spændte på hvad han har taget med
I dag er der en gave til et dyr i vores have
Som går langsomt rundt
Og har et skjold på ryggen
Og gumler små salater i sin mave

Skildpadden gumler og den gumler og den gumler
Og den gumler for den elsker at få mad - Bøvs!

I junglen går en dyrepasser rundt og er så glad
Og dyrene er spændte på hvad han har taget med
I dag er der en gave til et dyr i vores have
Som svømmer rundt
Og hopper op ad vandet
Og happer små insekter i sin mave

Fisken den happer og den happer og den happer
Og den happer for den elsker at få mad - Bøvs!

I junglen går en dyrepasser rundt og er så glad
Og dyrene er spændte på hvad han har taget med
I dag er der en gave til et dyr i vores have
Som flyver rundt mellem blomsterne
Og har en lang snabel
Og slubrer blomstersaften i sin mave

Sommerfuglen slubrer og den slubrer og den slubrer
Og den slubrer for den elsker at få mad - Bøvs!

I junglen går en dyrepasser rundt og er så glad
Og dyrene er spændte på, hvad han har taget med
I dag er der en gave til et dyr i vores have
Som løber rundt i Jesperhus
Og er megasvær at holde styr på
Og propper frikadeller i sin mave

Hugo han propper og han propper og han propper
Og han propper for han elsker at få mad - Bøvs!

Jesperhus ABC

A er ABELANDET lige midt i Jesperhus
B er BADELAND og se je rutschebanesus
C er CAMPINGFERIE, hvor vi hygger du og jeg
D er DELLEKAJ, som steger deller til dig og mig

E er en ENORM ZOO med papegøjeshow
F er FEDE FILM, hvor man får 4D-briller på
G er GODNATSHOW lige før sengetid
H er HAVFRUEHALER og HAJFINNER, som man kan svømme med

I er IDA - Ida, Ida, Ida
J er JESPERHUS, hvor hver dag er en fridag
K er KARUSELLER, som kører rundt og rundt
L er LEGELAND, hvor man kan lege dagen lang, og det er sundt

M er morgen Abe-Show for morgenfriske børn
N er NÅJA for husk din bløde, bamseb jørn!
O for ORV JEG GLÆDER MIG til P for PIRATSHOW
Q er QUMSIBOT... det er et ord, jeg lige selv har fundet på

R er RØDSPÆTTE og ROMKUGLE, to farlige pirater
S er SHOWS med Hugo og alle de andre
T er et Træls Tårnet, man kan gå ind og prutte i
U er UBÅDEN i udendørs badeland med en blæksprutte i

V er VERDENS BEDSTE FERIE i vor blomsterhave
X er krydset, der hvor skatten er begravet
Y er YOUTUBE med sjove film fra Jesperhus
Z er for ZIK OG ZAK og deres rare, bløde abekatteknus

Æ er ÆVBÆV, for nu er ferien næsten færdig
Ø er ØV, for badeland er megafedt at være i
Å er ÅHNEJ, nu skal vi køre hjem
Men skidt med det venner, for man kan altid komme tilbage til Jesperhus igen

Tekst: Jesper Pedersen

Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen og Jesper Pedersen

Verdens bedste børste-venner

Når dagen er sluttet
Og du har spist din abemad
Og du er blevet puttet
I junglens bløde palmeblad

Så husk at før du sover
Er der en sidste vigtig ting
Du ikke springer over
Når du er lagt i seng

Dine fine tænder de skal børstes hver især
Hjælper vi hinanden er vi seje, for vi er

*Verdens allerbedste børstevenner
Verdens bedste til at børste tænder
Alle skal børste
De mindste og de største
Men hvis vi børster sammen, bliver det nemmere*

Når dagen starter
Så knurrer maven som en flok
Gnavne pirater
Og dine øjne åbner op

Dine fine tænder de skal børstes hver især
Hjælper vi hinanden er vi seje, for vi er

*Verdens allerbedste børstevenner
Verdens bedste til at børste tænder
Alle skal børste
Som det sidste og det første
Men hvis vi børster sammen, bliver det nemmere
Vi er verdens allerbedste børstevenner*

Tekst: Jesper Pedersen
Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen og Jesper Pedersen

Idas godnatsang

Se, hvor du gaber
Du må være træet
Alle små aber
Skal sove, når det er nat

Prøv og lyt engang
Junglens ståhej
Den er lagt til ro
Og putter - ligesom dig

Junglens lianer
De hænger stille ned
Træets bananer
Får lov at vokse i fred

I morgen når du vågner fra din hyggelige lur
Skal du spise morgenmad og have en gyngetur

Tekst og musik: Jesper Pedersen

Jesperhus i december

Nu er det jul igen så prøv engang at dufte
Dellekaj har lavet flæskesteg og frikadeller
Julestemningen - der må være noget i luften
For Dr. Træls gir 10 procent rabat på det han sælger

*Jesperhus i december
Julehyggen spreder sig
Jesperhus i december
Alle går og glæder sig*

Fra palmetræets top stråler juleglansen
Og Ritas spidse nissehue, den er ræverød
Den 24. kommer julemanden
Og Hugo håber, julemanden synes, han har været sød

Jesperhus i december...

Og urets tiktak driller Zik og Zak, som er så spændte
På Idas julegave de kan næsten ikke vente

Jesperhus i december...

Tekst: Jesper Pedersen
Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen og Jesper Pedersen