

# PIRAT SHOW



# Pirat-Show 2024

Blomsterpigen Lilja er på besøg hos Rødspætte og Romkugle. Men blomster hører ikke hjemme i en piratkro, og derfor må Lilja finde ud af, hvilken slags pirat hun vil være.

Vil hun være stærk og modig som en rød pirat, eller klog og smart som en blå pirat? Det kan være svært at vælge, især når man ikke vil gøre nogen kede af det.

I årets Pirat-Show møder I også den mystiske og magiske heks Rita, det pruttende jungledyr Hugo og de to store havmonstre Kæmpeblæksprutten og Megahajen.



# Den Bedste Pirat

Den bedste pirat  
Hun er rød - det er klart!  
Og hun finder sin skat i en susende fart  
Hun har ikke behov for at holde et møde  
For de bedste pirater er røde

Den bedste pirat  
Han er blå - det er klart!  
Han går sirligt til værks og er grundig fra start  
For jo bedre man kravler, jo før kan man gå  
For de bedste pirater er blå

Den bedste pirat  
Han er blå - det er klart!  
Og han sørger for alle kan ha' det lidt rart  
For han passer på dem, der er svage og små  
For de bedste pirater er blå

Den bedste pirat  
Hun er rød - det er klart!  
Hun vil blæse på mors dreng, hvis han er for sart  
Hun er hård som en sten, når de andre er bløde  
For de bedste pirater i verden er røde

Tekst: Jesper Pedersen Klindt  
Musik: Otto Dahlgaard Mikkelsen







# Kom Og Klæd Sig Ud

Hvem tror du, jeg er, når jeg svinger mit sværd  
Og tæver de monstre, der kommer for nær  
Springer i kamp uden at vente på start  
Jeg er en rød pirat

Hvem tror du jeg er med kikkerten her  
Jeg kravler i masten, når tingene sker  
Heroppefra kan jeg se alting klart  
Jeg er blå pirat

Kom og klæd sig ud  
For jeg har lommerne fulde af blå bandanaer  
Kom og klæd sig ud  
Jeg har en rød jakke på, og jeg låner dig den gerne  
Kom og klæd sig ud  
Det er okay at være sig selv - men HEY!  
Hvis jeg var dig, ville jeg klæde sig ud som mig

Det er svært at holde styr på Romkugle og Dellekaj  
Med en numse fuld af fis og med ører, der er gule, kan du kende mig  
Kan du gætte, hvem vi er? Kan du gætte, hvem vi er?  
Hvis du synes, det er svært, kommer svaret her:  
Vi et jungledyr - YEAH!

Hvem tror du, jeg er mellem buske og træer  
Jeg planter et frø, og jeg plukker et bærr  
Kjolen er formet som blomster, fordi  
Jeg er en blomsterpige

Kom og klæd sig ud...

Hvem tror du, vi er - jeg er sur, jeg er tvær  
Og min telefon er en formue værd  
Vi tæller penge igen og igen  
Vi er forretningsmænd

Hvem tror I, I er - vil I venligst la' vær'  
I tropper op i maskeringer her  
Klæ'r jer som mig uden at spørge om lov  
Og det synes jeg i hvert fald ikke er sjov'

Kom og klæd sig ud...

Tekst og musik: Jesper Pedersen Klindt og Alexander Ryberg









# Piratmagi

Hokus fokus på Den Røde Heks  
Jeg forbløffer jer med tryllerier og tricks  
Mine miksturer er et herligt mix  
Jeg' en sød, rød  
Striks heks

Abra-kadabra - uuuuh, her kommer jeg  
Alt hvad du vil ha', ka' min piratmagi gi' dig  
Noget for noget - det' noget man si'r  
For jeg ta'r  
Når jeg gi'r

Piii-ratmagi  
Her på mine hylder ligger tusindvis af trylledrikke fyldt med  
Piii-ratmagi

Denne gule trylledrik gør dig rig  
Gi'r dig diamantbesatte kister med guld i  
Men du bli'r glemt af alle dem du kender  
Dine venner  
Forsvinder

Piii-ratmagi...

Denne grønne trylledrik gør dig køn  
Alle dem du møder, de vil synes, du er skøn  
Men nærmer du dig vil de skriges  
For du stinker  
Som et stinkdyr

Piii-ratmagi...

Denne røde trylledrik gør dig dvask  
Bare én dråbe og du falder pladask  
Frisk som en hund, når du vågner  
Men du sover  
Over

Piii-ratmagi...







# Pruttесанgen

Det har lugtet hele dagen af ost og rådne sutter  
Ved du hvad, her lugter af?  
Ja, det er dig, der står og prutter

Hør engang sirenens sang, hun synger sine viser  
Her er ingen sirenesang, det' dig, der står og fiser

Ad, vi sejler hurtigt væk, mens vestervinden blæser  
Her er ingen vestervind, det er din mås, der hvæser

Tænk, at det var sådan, jeg sku' møde Den Gule Djævel  
Ikke med en kamp, men bare med prutteri og ævl  
Du er altså alt for sur, så få nu hagen op  
Lad mig se hvor meget gas, du har i din lille krop

Jungledyr de prutter, de er nemlig ikke sart'  
Og man må gerne fise, når man er en sej pirat

Vi er alle verdenshaves allerstørste skræk  
For når fjenden lugter os, så holder de sig væk

Puha, en frygtelig stank, det hiver, og det bider  
Men sådan er det nu engang, når jungledyr, de... synger

Hugo, vi skal stoppe nu, for sangen den er sluttet  
Sangen stopper ikk' endnu, men først når jeg har pruttet

Tekst: Kasper Vegeberg Christiansen  
Musik: Nordmusik (© Envato)







# SKATTEJAGT

På skattejagt! Kom nu med på nye eventyr  
Vi sejler ud for at finde en skat

Sværdet er slebet, og ryggen er rank  
Røde pirate,r er I klar? HEY!  
Kikkerten, den er pudset og blank  
Blå pirater, er I klar? HEY!

Kortet er tegnet, og krydset er sat  
Vi har pakket de bøger, vi har  
Sejlet er hejset, kanonen er ladet  
Nu letter vi anker og tar på

Skattejagt! Kom nu med på nye eventyr  
Skattejagt! Vi møder monstre og havdyr på  
Skattejagt! Leder fra morgen til nat  
Vi sejler ud for at finde en skat

Kikkerten sigter mod kisten med guld  
Blå pirater, er I klar? HEY!  
Sværdet slår monstre fra havet omkuld  
Røde pirate,r er I klar? HEY!

Kortet er tegnet, og krydset er sat  
Vi har pakket de bøger, vi har  
Vis jeres muskler for nu tar vi fat  
Nu hejser vi sejlet og tar på

Skattejagt...

Vi rutsjer som gale på søslangens hale  
En hajfinne surfer i havoverfladen  
Og vi går på line på en krokodille  
Og gir otte kram til en blækspruttes arme  
Før vi får en kiste så fuld af guld på

Skattejagt...

Tekst og musik: Jesper Pedersen Klindt og Ruben Junge

# RØDSPÆTTE & RØMKUGLES SKATTEJAGT



